

## Nieuwjaarstoespraak 2017

新年明けましておめでとうございます (Shinnen akemashite omedeto gozaimasu).  
Gelukkig nieuwjaar.

Allereerst wil ik André namens het bestuur nogmaals hartelijk danken voor het op zo'n korte termijn beschikbaar stellen van dojo en een deel van zijn huis.

De KRN heeft een actief en roerig jaar achter de rug.

We hebben als extra met z'n allen een internationaal seminar georganiseerd, gedraaid en tot een goed einde gebracht. Maroeska is nu bezig het laatste restje daarvan af te ronden. Aan dat seminar hebben veel leden van de KRN kunnen deelnemen. Voor een aantal daarvan heb ik het tastbare resultaat ontvangen en zal ik dat dadelijk uitreiken.

We hebben een korte bestuurlijk relatief onduidelijke periode gekend met het plotseling aftreden van Hans sensei, zowel als voorzitter van de KRN als als lid en voorzitter van de shidoiinkai. Ondanks de relatieve onduidelijkheid is er door de overige bestuursleden, samen met de organisatiecommissie van het seminar, op het onderdeel seminar voortvarend en adequaat doorgepakt. Het bestuur heeft de lopende zaken behartigd. De shidoiinkai heeft, als vanzelfsprekend, gefunctioneerd onder Jimmy sensei en ook daar voor de leden een duidelijke periode neergezet. De periode heeft goed duidelijk gemaakt dat de al langer gewenste, duidelijk afgebakende scheiding tussen hetgeen bestuurlijk is en hetgeen de inhoudelijkheid van kyudo aangaat noodzakelijk is. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de hoogst gegradueerden, die zich ook met de inhoud van het kyudo en de lessen bezig houden, tevens deel uitmaken van het democratisch gekozen bestuur.

Overige bestuurstaken zijn al enige tijd ondergeschoven kindje geweest en zijn ook het afgelopen jaar niet opgepakt. Er is daar echter geen bestuurlijke last van ondervonden. Het bestuur heeft een aanzienlijke verandering ondergaan. Ik ben reglementair vertrokken en opgevolgd door Maroeska en Esther. Hans sensei is tussentijds vertrokken en is door Jaap sensei met verve waargenomen. Voor dat laatste mijn dank. Daarna heb ik het stokje overgenomen. Tegelijkertijd heeft Jo zijn intrede in het bestuur gedaan. In de tussentijd heeft Esther om persoonlijke redenen zich moeten terug trekken. Kortom een roerige tijd. Bij het ingaan van het nieuwe jaar is aan die roerigheid nog geen einde gekomen. Getuige de wijziging van de plaats van de nieuwjaarsverschieping.

Dit jaar breekt op 28 januari het jaar van de vuur haan aan. De haan is aards, onbevagen, kleurrijk, beschermend, nauwgezet, nuchter, huiselijk, maar is soms ook stug, weinig sociaal, drukdoend, opschepperig en overdreven. Het jaar van de haan is er een van mogelijkheden en ideeën, niet altijd makkelijk, maar wel mogelijk. Dit vergt inzet, begrip en aardigheid van iedereen. In het jaar zal er, eigen aan de haan, spierballen vertoon zijn. Maar uiteindelijk toch een overeenkomst komen. Het mag dus niet het jaar van de haantjes worden. De haan staat ook voor moed, laat dat

je daarbij helpen. Daarnaast staat de haan ook voor eerlijkheid, kijkend naar jezelf en naar anderen, een regel die zo uit de raiki-shagi komt. Het is schieten op een doel en niet op elkaar. En ook dat doel behoeft zijn aandacht en verzorging, want er komt elke keer weer een nieuw vel op als je gaat schieten. Het produceert tenslotte ook een mooi geluid als je het doel in zijn waarde laat, onderhoudt en op de juiste manier benaderd.

Dit jaar wordt voor de KRN het jaar van “huis op orde”, betrekkingen normaliseren, aanpakken van achterstand en tevens vernieuwing introduceren. De scheiding van besturen en inhoud bewaken zou nu wel makkelijker vorm gegeven kunnen worden. Door verschillende oorzaken is er een achterstand opgelopen in bestuurlijke zaken, die dienen weer opgepakt en geborgd te worden in de KRN organisatie. Zo zullen statuten en reglementen geëvalueerd en herzien moeten worden, commissies opnieuw belegd en reeds belegde taken bestendigd. Het lesgeven zal beter geborgd moeten worden en daar waar mogelijk zal een vorm gekozen moeten worden om te leiden tot een ledenaanwas. De website zal nu eindelijk zo hervormd gaan worden dat hij beter toegankelijke informatie voor leden biedt met een uitnodigender karakter dan er nu is. De leden zullen opnieuw nadrukkelijker betrokken worden bij de KRN. Een inventarisatie van eenieders competenties zal uitgevraagd gaan worden En indien mogelijk zal aan de hand daarvan gevraagd worden of men een bijdrage wil leveren. Het is tevens nodig de voorwaarden te scheppen, zodat eenieder in een veilig klimaat kyudo kan beoefenen en zijn of haar weg kan bewandelen. Gebaande paden zullen verlegd worden. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland kunnen mogelijk als basis hiervoor dienen.

In dit alles wens ik de KRN en haar leden veel wijsheid en een actief jaar toe.

Erik van Zanten, voorzitter KRN, Leeuwarden/Nuenen 08-01- 2017