

Nieuwjaarstoespraak 2018

Shinnen akemashite omedeto gozaimasu 新年明けましておめでとうございます
Gelukkig nieuwjaar.

Welkom aan iedereen om het nieuwe jaar in te luiden.

Ik wil even stil staan bij het afgelopen jaar en dan kijken naar de toekomst.

De KRN heeft weer een roerig jaar achter de rug. Niet zo zeer in activiteiten als wel in gebeurtenissen. De nasleep van 2016 was en is duidelijk voelbaar. Bij het ingaan van het nieuwe jaar is aan de roerigheid en onduidelijkheid nog geen einde gekomen. Ondanks de grote hoeveelheid energie die er in de KRN gestoken is, is de KRN geen stap verder dan een jaar geleden. Zoals ook de weg in Kyudo is, is de gang van de KRN geweest, op en neer. Er is veel politiek en polemieken bedreven, maar inhoudelijk kent de KRN stilstand of misschien marginale vooruitgang. Het is zaak hier een halt aan toe te roepen om met z'n allen hieruit te geraken. Verschillende initiatieven zijn ontplooid, maar geen heeft tot daadwerkelijk resultaat geleid. Aan de oproep van leden om een mediatie-traject in te gaan is schoorvoetend gevolg gegeven. Met als gevolg dat er nog geen gezamenlijk gesprek heeft plaats gevonden. En we nog in dezelfde situatie zijn als medio 2017.

Als er een ding is dat in het afgelopen jaar goed duidelijk geworden is, is dat de al langer gewenste, afgebakende scheiding tussen hetgeen bestuurlijk is en hetgeen de inhoudelijkheid van kyudo aangaat, goed vorm gegeven dient te worden. Evenals in 2016 zijn in 2017 noodzakelijke bestuurstaken een ondergeschoven kindje geweest, maar nu begint de KRN als geheel daar last van te krijgen. E.e.a. eist ook bestuurlijk zijn tol: Maroeska gaat het bestuur verlaten vanwege de voor haar opgeworpen conflicterende situatie. Ik wil haar vanaf deze plek van harte bedanken voor de inspanning die ze geleverd heeft. Dit betekent wel dat we weer op zoek moeten naar een penningmeester.. In de Hunze dojo heeft er een dojoleiderswissel plaats gevonden. Jaap Sensei heeft deze functie overgedragen aan Lammert sempai. Hetgeen niet betekent dat hij ook zijn rol als leraar opgeeft. Door omstandigheden is dit ondergesneeuwd en niet breed uitgemeten. Dojoleiders kijken om zich heen op zoek naar een stabiel leraarschap.

Maar het was niet alleen kommer en kwel. Voor een aantal was het seminar in Engeland een hoogtepunt, daarvan heb ik het tastbare resultaat ontvangen en zal ik dat dadelijk uitreiken.

Dit astrologische jaar eindigt op 15 februari. Daarmee is dan het jaar van de vuur haan voorbij. Op 16 februari begint het jaar van de aard hond. In de hoop van de eigenschappen van de hond te kunnen gebruiken, zal ik er een paar noemen. Honden zijn eerlijk, vriendschappelijk, beschermend, rechtvaardig, loyaal, verdraagzaam, betrouwbaar en grootmoedig in hun liefde. Zij kunnen diplomatiek zijn, maar zij kunnen ook ontzettend scherp reageren. Ze zijn graag thuis en hebben hun familie lief boven alles. Aan de andere kant kunnen honden overdreven reageren en hebben een hoge dunk van zichzelf. Niets is goed genoeg voor hen. Hun eeuwige zoektocht naar de juiste manier eindigt af en toe in de teleurstelling. De honden vinden het moeilijk om compromissen te sluiten en kunnen

weigeren om iemand gelijk te geven. Het Jaar van de hond is een jaar waarin idealen richtinggevend zijn en meer samenwerking ons vooruithelpt. Dat zorgt niet alleen voor meer harmonie, maar ook voor extra inkomsten. De ontwikkeling van nieuwe technologie staat evenmin stil in 2018. (Om)scholing zal dit jaar een belangrijk thema worden, want er is genoeg te doen, maar er zijn niet genoeg mensen met de juiste kennis. Behalve nieuwe technologie en samenwerking, zullen er ook meer conservatieve normen en waarden worden uitgedragen. En zoeken we naar een betere balans voor de aarde waarop we leven. Idealen gaan in 2018 weer een grotere rol spelen, samenwerking geeft meer zin aan ons leven. Ook zal de behoefte aan intimiteit en huiselijkheid toenemen. Veel initiatieven worden genomen en het is aan ons om te beslissen welke we gaan volgen en welke niet. En áls we moeten kiezen is het goed om onszelf de vraag te stellen of het initiatief zowel goed voor ons is als voor anderen. Als het antwoord op beide vragen ja is, ga dan door, zo niet laat het initiatief aan je voorbij gaan.

Misschien wordt dit jaar voor de KRN dan eindelijk het jaar van “huis op orde”, betrekkingen normaliseren, aanpakken van achterstand en tevens vernieuwing introduceren. Ik weet dat ik daarbij in herhaling val van de toespraak van vorig jaar om deze tijd. Toch willen we proberen om meer aandacht aan de werkelijk bestuurlijke taken te geven om die in de organisatie te borgen, zodat het kyudo inhoudelijke weer kans krijgt. Communicatie naar buiten (het gezicht van de KRN) moet eenduidig worden en mogelijk kunnen de mediatie en de website daar, als middelen, aan bijdragen. Er zullen, zoals beloofd, meer kyudo inhoudelijke stukken beschikbaar moeten komen voor alle leden en niet beperkt blijven tot kleine groepen leden. Dit betekent dat alle leden daar een bijdrage in zullen moeten leveren en niet alleen de daartoe aangewezenen. Als bestuur nemen we natuurlijk daarin het voortouw door gebruik te maken van de met vallen en opstaan opgedane kennis. In dit alles wens ik de KRN en al haar leden veel wijsheid en een actief jaar toe. Richt jezelf op vrede, harmonie en compassie in 2018! En zoals Satake Mariko sensei, hanshi hachi dan, in een recent gegeven interview zegt: “Shin zen bi betekent dat je in kyudo eerlijk en oprecht naar jezelf moet zijn en niet naar een compromis moet zoeken, zodat de innerlijke natuur waarmee je geboren bent wakker wordt”.

Erik van Zanten, voorzitter KRN, Leeuwarden/Amsterdam 07-01- 2018